

Kære allesammen

## Velkommen

Vel mødt og godt at se så mange, der kerer sig om vores natur, miljø og klima.

Jeg hedder Michel van der Linden, jeg er formand for KTC, og på vegne af KTC vil jeg også byde jer rigtig hjertelig velkommen til Natur & Miljø-konferencen.

I år har vi valgt at bruge to dage sammen her i Odense på at dele de bedste løsninger, når vi skal fra plan til handling i vores DK2020-arbejde, som de fleste kommuner - og dermed de fleste af jer - er involveret i.

Og DK2020 - dét har vi valgt, fordi det er vigtigt.

Og faktisk ikke bare vigtigt, men akut.

For nyligt da jeg tænkte over hele denne klima- og co2reduktionsopgave bare i mit eget lille geografiske område i Danmark blev jeg næsten overvældet af, at det til tider virker uoverskueligt, komplekst og ikke mindst omfangsrigt.

Og det er ikke bare en dansk udfordring, det er en verdensudfordring.

Klimaforandringerne er her allerede.

Og uret tikker.

Men lige præcis derfor er det vigtigt, at nogen går forrest og trækker til og laver planer og omsætter de planer til handlinger!

Det gør vi – sammen – i DK2020 – både i de politiske og de administrative systemer.

Det er jeg håbefuldt over at være med til.

## Hvordan vi kommer fra plan til handling

Og vi er rigtig godt på vej.

For nylig var der en artikel i Altinget, hvor CONCITO og Realdania løftede sløret en smule for den nye analyse – som vi bl.a. skal høre mere om i dag - af, hvordan det går.

Analysen har forsøgt at kvantificere, hvor stor en reduktion de første 20 kommuner i DK2020 rent faktisk vil kunne levere i 2030 og i 2050 – med udgangspunkt i deres nuværende klimaplaner. Resultatet giver alle, som er i gang med deres planer, god tro på, at det er muligt.

For vi rammer faktisk ret tæt på målet - og det er et imponerende stykke arbejde.

Vi må godt klappe hinanden på skulderen.

Men samtidig må vi ikke være blinde for, at vi står overfor en ny, udfordrende etape.

En plan er bare en plan, den tæller ikke til eller fra, før den bliver til virkelighed – og tit er det virkeligheden, der driller med benspænd og barrierer.

I foråret var netop det samme tema – fra plan til handling - på KLs Teknik & Miljø for politikerne. Og det var godt, for det er ekstremt vigtigt med de rigtige rammer. Men det er ligeså vigtigt at vi bruger de rammer, vi får, rigtigt og klogt.

Ideen med i dag og i morgen er netop at sørge for, at vi får delt de erfaringer, der allerede er, så vi kommer bedst muligt afsted.

Det går jeg – som teknisk direktør – tillidsfuldt ind i.

Men vi kan også lige så godt være ærlige:

Det kommer til at kræve noget mod.

Vi skal alle i teknik og miljø ud over vores vanlige komfort zone for at lykkes.

## Kommunerne er nødt til at prioritere grøn omstilling på linje med ældre og børnepasning

FOR DET FØRSTE kan vi ikke vente på, der kommer penge. Vi skal arbejde for, at vores kommuner og regioner og staten prioriterer midler til klima, natur og miljø arbejdet, og vi skal tænke det sammen med opgaver, vi allerede løser.

Selvom prioriteringsspørgsmålet på de store linjer i sidste ende er en politisk prioritering, skal vi fortsat, på baggrund af vores faglighed, bringe viden og løsninger frem, således at de indgår på lige fod med prioriteringer på andre velfærdsområder i kommunerne.

Den problematik er vi nødt til at få på bordet ude i kommunerne, for uden prioriteringer kommer 2030 og 2050 tættere på, men vejen bliver længere til at opnå resultaterne.

## Tværfagligt

FOR DET ANDET skal vi lære at tænke ud over vores eget faglige område. Vi skal lære at være på tværs. At have ret fra hver vores faglige vinkel, og at håndtere og prioritere flere mål på en gang.

Vi skal åbne os endnu mere for nye vinkler og være nysgerrige.

Og vi skal dele de gode ideer med hinanden. For ingen lykkes alene med det her – det er ingen lykkes, eller alle lykkes.

Og det SKAL lykkes.

Fordi nogen skal vise, at det KAN lykkes.

Og det KAN vi.

## Tre kriser

FOR DET TREDJE må vi ikke glemme den ene krise i skyggen af den anden.

Vi har både klimakrise, ressourcekrise og biodiversitetskrise, og sammenhæng i indsatserne er afgørende.

Der er meget, vi skal både nå og passe på, mens vi anlægger vedvarende energi, udtager lavbundsjord, sikrer kysterne og skaber gode rammer for, at virksomhederne kan nytænke produktionen, så vi rammer 70%-målet og en levedygtig balance.

Grøn omstilling er et komplekst puslespil på tid med mange interesser i det åbne land, mange hensyn, mange paradokser, penge – og følelser.

Vi skal tælle til tre i én, når vi løser en opgave.

## MEN HVORDAN?

Løsningen på sådan en tredobbelt krise er selvsagt ikke noget knips med fingrene, men et intenst fælles nationalt udviklingstræk, særligt i de kommende år frem mod 2030.

De kommende to dage skal vi netop bruge på at videndele og dygtiggøre os

### Natur & Miljø-konferencen

Natur & Miljø-konferencen er det eneste sted, der samler faglighederne på natur og miljøområdet samt branchefolk og eksperter på nationalt plan. Her stiller vi sammen skarpt på best practice, væsentlige synergier og tværfaglige samarbejder.

Konferencen er også rammen om, at vi mødes på tværs af kommuner, regioner og staten. Husk at bruge denne mulighed til at komme i dialog og få endnu bedre forståelse af, hvordan de andre forvaltningsniveauer arbejder med de udfordringer, som vi alle er fælles om.

Vi skal også høre fra nogle af landets fremmeste eksperter – om kort tid går ordet videre til professor Katherine Richardson, som er medlem af Klimarådet og leder af Sustainability Science Centre, KU. Hun vil tale om, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling for alle.

Til at give jer det allersidste pust i morgen har vi været så heldige, at Sebastian Mernild, kommer og deler sin store viden med os. Sebastian Mernild er professor på SDU og hovedforfatter på FN's klimarapport 2021.

Imellem de to er der et program, hvor godt 100 oplægsholdere vil dele deres viden med os, så glæd jer, det bliver super godt.

### Afslutning

Sidst, men ikke mindst skal vi naturligvis nyde hinandens gode selskab, masser af faglighed, muligheden for gensyn med gamle kolleger, muligheden for at lære nye kolleger at kende, alt sammen her i de venlige rammer i Odense.

Tak for ordet. Jeg ønsker jer alle en god Natur & Miljø-konference 2022.